

Visie en Missie

Waar staat de Havenkerk voor?

We hebben onze visie en missie geformuleerd omdat een heldere visie een heldere koers geeft.

Wij mensen zijn geschapen om in een directe relatie met God te leven. In Jezus Christus, Zijn Zoon, mogen we Gods liefde ervaren. Zijn leven en woorden wijzen ons de weg. De Heilige Geest stelt ons daartoe in staat. We geloven dat Gods boodschap bestemd is voor iedereen.

We willen kerk zijn in antwoord op Gods genade door:

- Gemeente te zijn met God in het middelpunt
- Hart te hebben voor onze naaste in en buiten de kerk
- Een doorgeefluik van Gods genade zijn
- Gerichtheid op versterking en verdieping van onze relatie met God
- Een wegwijzer naar Gods toekomst te zijn.

Wij willen een kerk zijn waar wij:

- Jezus, Christus centraal stellen als enige Heer en Redder
- Elkaar (h)erkennen als volgelingen van deze Heer
- Ieder medemens als een waardevol en uniek schepsel van God beschouwen.
- Hart hebben voor zijn werk in en voor de wereld, veraf en dichtbij
- In gebed, woord en daad betrokken zijn op de actuele problematiek van de wereld om ons heen
- Ruimte bieden voor gemeenteleden om zichzelf te kunnen zijn.
- Leden en niet-leden gastvrijheid willen laten ervaren
- Samen werken met christenen buiten onze gemeente
- Van harte bij dragen aan het bekendmaken van Gods boodschap
- Op een positieve manier zichtbaar zijn in onze omgeving
- Mogelijkheid zien tot een eigen koers binnen het kerkverband.

We houden ons daarbij vast aan de Bijbel als het verlossende Woord van God en aan de op de Bijbel geponde belijdenisgeschriften.

Efeziërs 4:15-16

Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.